

## **Radio Minerva**

Alle senioren willen hem horen!

## logboek

Datum	Tijd	Beschrijving activiteit
02/05/2009	14.00-16.00u	Café Minerva met Wilfried Vriens

### Beschrijving van de organisatie

Radio Minerva is een radio voor senioren, *door* senioren. De jongste medewerker is 55 jaar en ze werken allemaal vrijwillig.

Je kan Minerva financieel steunen door lid te worden voor slechts €10, of erelid voor €30. Hun voornamelijk inkomsten komen van gulle gevers en leden.

Radio Minerva is gelocaliseerd in een schuur op Sint Annaplage. Naast de schuur is het Minerva café waar dansnamiddagen worden georganiseerd. Als het zonnetje schijnt zenden ze uit vanuit hun tuin, bij het fritkot en de crêmekar.

De radio is opgericht door Willy Gelens en Jos Boekhoff. In september 1982 ging Minerva als 'vrije radio' de ether in op de frequentie 100.7 FM. Nu heeft de Jos zijn zoon het overgenomen, Frank Boekhoff.

Hun doelstelling is tweeledig. Terug bekendheid geven aan het recreatiegebied "Sint Annastrand" en een uitgesproken alternatief vormen tegenover het 'popgeweld' van de andere vrije zenders en nationale omroep.

Easy listening muziek, aangevuld met evergreens en oldies uit de jaren 40-50, zijn toonaangevend. Maar ook operettes, licht klassiek en jazz worden hier gespeeld.

### Het leven zoals het is bij Radio Minerva

Mijn broer was diegene die me introduceerde aan Radio Minerva. Hij had voor kerstmis dit jaar een 3-dubbel cd gekocht van Radio Minerva. Het grappigste aan de cd is, dat ook hier de presentatoren een woordje uitleg geven en niet altijd over de nummers!; *en dan heb ik hier nog een berichtje voor te lezen, er is op woensdag 27 juli een valkparkiet gaan vliegen, hier op linkeroever. Wit met een gele kuif, bij terugbezorging kan de eerlijke vinder een beloning verwachten.*

### Zaterdag

Zoals jullie weten had ik al een stageaanvraag ingediend bij Frank Boekhoff. Die had mij dan vriendelijk afgewezen via mail.

Ik was heel teleurgesteld en besloot het hier niet bij te laten.

Via Kenny Vriens ben ik uiteindelijk binnen geraakt bij Radio Minerva.

Kenny's nonkel doet de presentatie op zaterdag tussen 14.00 en 16.00u:  
Café Minerva met Wilfried Vriens!

**14.00u** We hadden afgesproken dat ik zaterdag 2 mei mocht komen volgen.

Zo blij als een ei in de wei wandelde ik het Minerva café binnen.

Daar zat Wilfried te praten met Frank Boekhoff. Ik stelde me voor aan Wilfried en Frank begon te lachen. Ik zei: ik moest en ik zou de studio eens langs binnen zien. Frank rolde met zijn ogen.

Toen we naar de studio (schuur) wandelde gaf Wilfried toe dat hij vergeten was dat ik kwam. Tof.

Toen hij zich aan het installeren was zag ik dat Wilfried zijn programma tot op de halve minuut had uitgeschreven...

Vanaf de radio 'on air' ging verdween zijn sappig Antwerps en kwam er een geforceerd ABN uit!

-Dan doe ik er echt alles aan om daar binnen te geraken en dan beland ik bij die enige onspontane presentator van Radio Minerva, die nota bene *tegen* dialect is op de radio-

Ik had aan iedereen verteld dat ik naar Radio Minerva ging en heel de familie zat gekluisterd aan zijn radio. Tevergeefs, ik mocht zelfs niet zuchten 'on air'. Ik had iets dergelijks gehoopt: *goedemiddag allemaal en welkom bij café Minerva met Wilfried Vriens en Roxanne Cox!*

Ik besloot te genieten van op de achtergrond.

Er waren twee gasten: een finaliste van Misses Globe (een misverkiezing voor dames op leeftijd) en de sportpersoonlijkheid van 2004 te Berchem. Bij die sportpersoonlijkheid moet je je geen illusies maken, het is de sportpersoonlijkheid van de senioren, wat had je gedacht!?

Al bij al was het wel een leuke ervaring, ik heb de studio vanbinnen gezien en ik heb hier en daar wat contacten gelegd. Mijn nieuwe doel in het leven is: geraak binnen in Radio Minerva en wel bij Minerva's Service met Richard Cools & Swa Theuns.

## Bijlagen

### Foto's



De hall of fame in de studio van Radio Minerva.



Pronkstuk op de schouw naast een familiefoto van Willy Somers!



Twee voor de prijs van één, Els Moris bracht haar dochter mee.



Sportpersoonlijkheid. Staat nog elke dag op om vijf uur en ligt van zes tot acht in het water van de wezemberg. Verstond geen bal van wat Wilfried was aan het vertellen door zijn bekakt nederlands! Hilariteit alom. Sportman stond de week erna in de Story met een interview en belde me om het te vertellen!